



## **Ο Ξεχωριστός Δημοτικής ΜΑΣ Αρχιμανδρίτης Αθηναγώρας Λουκατάρης Ο «ιεραπόστολος του Δενδροποτάμου»**

**«Για μας, ο Θεός έχει τη μορφή του Αθηναγώρα Θέλουμε να γεράσει μαζί μας. Είναι ο Θεός μας ο πατέρας και ο αδελφός μας» Άγγελος Μπάκα.**

Στον Δενδροπόταμο - κατ' άλλους Ζωνιανά της Θεσσαλονίκης, στην πιο υποβαθμισμένη περιοχή της πόλης όπου καθημερινά καταφεύγουν 4.000-4.500 τοξικομανίς, για να φύγουντον τη δύση τους, ζουν εκαπτάρες τσιγγανόπουλα, εγκαταλελειμένα, ολομόναχα έμαθαν καλύτερα από άτιδηποτε άλλο να παίζουν, τους κλέφτες και τους αστυνόμους. Τα παιδιά στο Δενδροπόταμο μεγαλώνουν σε μια κοινωνία όπου βλέπουν τους γονείς τους αλλά και τους περισσότερους ανθρώπους να μπαίνουν στη φυλακή, ανθρώπους να ζουν από παράνομες πράξεις, χιλιάδες νέους καθημερινά να αγοράζουνε από τα κασίτια την πρώτην από τη γειτονιά τους. Τα παιδιά αυτά δεν συμμετέχουν όπως όλα τα παιδιά της Θεσσαλονίκης σε εξωσολήκες δραστηριότητες, παντρεύονται από πολύ μικρά, κάνουν από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους στην παιδικότητά τους, λόγω των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπίσουν... Βγαίνοντας ξυπόλητα στο δρόμο! Είναι παιδιά φυλακιμένους, των οποίων άλλων η μαμά είναι ναρκομανής και ο μπαμπάς στη φυλακή ή το αντίθετο, παιδιά των οποίων οι γονείς τους έχουν χρόνια ψυχολογικά προβλήματα, παιδιά που ζουν και το ώρες έχω στους δρόμους, αλλά είναι ορφανά και ενσωματώθηκαν διπλά σε άλλες προβληματικές οικογένειες, παιδιά που δεν φέρουν ποτέ καθαρό ρούχο τώρα πάιρουν καθαρά ρούχα από την ιματιοθήκη του Ναού, παιδιά που δεν έχουν νερό στο σπίτι τους- τώρα κάνουν μπάνιο στο λουτρό του Ναού, παιδιά που δεν γεύτευκαν ένα ζεστό σπιτικό πιάτο φαγητού τώρα τρώνε καθημερινά στο συσσίτιο του Ναού παιδιά που δεν πήγαν ποτέ σχολείο, τώρα πηγαίνουν, παιδιά που ψέλουν στην εκκλησία, παιδιά που μαθαίνουν βυζαντινή μουσική και αγγλικά! Πώς έγινε αυτό το θάύμα; Συναντήσαμε τρεις τοιγγάνους τον Στέφανο Γανώτη, τον Κώστα Παύλου, και τον Αγγελο Μπάκα, οι οποίοι μας είπαν «Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Μητροπολίτη μας κ. κ. Βαρνάβα που μας σκέψτηκε και μας έστειλε τον Άγιο αυτό άνθρωπο, τον πατέρα Αθηναγώρα και μας έκανε να αλλάξουμε ζωή! Ότι δεν έκαναν οι άλλοι σε 30 χρόνια τα έκανε αυτός ο Άγιος άνθρωπος. Μας έφερε στο σπίτι του Θεού. Εμείς στην εκκλησία πηγαίναμε μόνο το Πάσχα και εκείνο μόνο από έξω – ποτέ δεν μπαίναμε μέσα και τώρα δεν έκολλάμε. Κανείς δεν ασχολήθηκε με μας και με τα παιδιά μας. Αυτός ο άνθρωπος κάνει κοινωνικό έργο με όλη τη σημασία της λέξεως. Και τι δεν έκανε! Εβαλε στον αθλητισμό τα παιδιά μας, μας μαθάνει Βυζαντινή Μουσική, μας έφερε δασκάλους ειδικά για μας τους Τοιγγάνους. Κάθε πρώιμη περνάει από τα σπίτια μαζεύει διο παιδιά και τα πάει στο σχολείο. Και όταν τελειώσουν το μάθημα τους τα παίρνει από το σχολείο και τα πάει στο συσσίτιο που φροντίζει εδώ και 4 χρόνια. Κάποτε πήγαιναν 15 παιδιά στο σχολείο και σήμερα πανε 400. Αυτό ο Αθηναγώρας το έκανε! Επειδή εμείς οι Τοιγγάνοι δεν έπιναμε νωρίς κάθε Κυριακή ειδικά για μας κάνει Θεία Λειτουργία στις 8 το βράδυ και τώρα ψέλνουμε εμείς οι Τοιγγάνοι! και όχι μόνο ψέλνουμε, αλλά τώρα έχουμε και δικιά μας χορωδία! Κάποτε τα μεγάφωνα της εκκλησίας με ενοχλούσαν γιατί μας έγιναν. Τώρα όχι. Γιατί ψέλνουμε εμείς. Να σας πούμε και κάτι ακόμη... το Πάσχα το Ευαγγέλιο ακούστηκε και στα τοιγγάνικα! Τώρα για πρώτη φορά έχουμε και εκκλησιαστικό επίτροπο τοιγγάνιο. Ο Πάτερ Αθηναγώρας δημιούργησε και το Πνευματικό Κέντρο τη «Νεανική Εστία» και κάθε μέρα συγκεντρώνονται εκεί 400 τοιγγάνους, αλλά και όλοι όσοι θέλουν να ξεφύγουν από τα ναρκωτικά. Είναι ανοιχτό για όλους. Και δεν είναι μόνο αυτά που κάνουμε για πρώτη φορά στη ζωή μας, είναι κι άλλα! Τώρα στα αυτήν την πλικά που είμαστε μαθαίνουμε μαζί με τα παιδιά μας ελληνικά γράμματα αλλά και αγγλικά. Έρχονται για μας ακόμη και καθηγητριες Αγγλικών. Το φαντάζεστε; Εμείς οι τοιγγάνοι... μαθαίνουμε Αγγλικά! Ο «Άγιος μας» ο πάτερ Αθηναγώρας δεν φροντίζει μόνο τα παιδιά μας, όλους τους φροντίζει! Αρρώστους, γέροντες, ατόμα με ειδικές ανάγκες. Οι προσγούμενοι ιερείς που είχαμε δεν πτωνείστηκαν για την πατέρα μας για όλους μας! Είναι όλη τη μέρα μαζί μας, μόνο για ύπνο πάει στο σπίτι του. Τρωει μαζί μας, διαβάζει τα παιδιά μας, ακόμη και τον μισθό του τον δίνει για να καλύψει δικές μας αγάγκες. Πληρώνει λογαριασμούς ΟΤΕ ΔΕΗ, και όπου αλλού χρωστάμε! Δεν είναι οώμας μόνο αυτά! Μας έμαθε κι άλλα πράγματα. Μας έμαθε να τρώμε με πιρούνι και κουτάλι! Μας έμαθε να τρώμε στο τραπέζι. Να μην λερώνουμε τα ρουχά μας, να μην μαλώνουμε μεταξύ μας, να είμαστε αγαπημένοι, να μην δέρνουμε, να λύνουμε τα προβλήματα μας

με τα λόγια, να μην λέμε ψέματα, να μην κλέβουμε, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον... δεν ήμασταν έτσι. Εμείς μαλώναμε για το παραμικρό, δέρναμε ο ένας τον άλλον, δεν βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον... τώρα αλλάξαμε! Και είδαμε ότι η ζωή έγινε πιο ωραία και προσπαθούμε κι εμείς αυτά να μαθαύμε και σε άλλους, για να αλλάξουμε όλοι, να γίνουμε καλύτεροι. Και όλα αυτά τα οφειλούμε στον «Άγιο μας» στον Αθηναγώρα μας, στον πατέρα μας και αδελφό μας, για μας ο Θεός έχει το πρόσωπο του Αθηναγώρα.

**Πατέρα Αθηναγώρα, (κατά κόσμο Θεόδωρο Λουκατάρη) πως πήρατε αυτάν την απόφαση, να πάτε εκεί που πολλές φορές φοβούνται να πλησιάσουν ακόμη και οι αστυνομικοί;**

Σε όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας υπάρχει θεία βούληση π ο ποιά και φανερώνεται. Αυτό συνέβη και στη δική μου ζωή. Όταν ζήτησα από τον Μητροπολίτη μας Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα να μου δώσει ευλογία για να φύγω στην Αφρική με σκοπό να προσφέρω στο Ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας μας εκείνοντας με, μου είπε « Αφρική έχουμε κι εδώ, διπλά μας! υπόδεικνύοντάς μου την κοινωνία των τσιγγάνων. Αυτό που γίνεται στο Δενδροπόταμο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου, οφείλεται στην Θεία υποδέιξη του Μητροπολίτη μας, στη διαρκή στήριξη του, στην διορατικότητά του και στην πραγματική ευαισθησία που έχει για τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Εγώ αυτό που κάνω, είναι αυτό ακριβώς που θέλω! Να προσφέρω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου, ότι μπορώ σε όσους περισσότερο μπορώ. Κι αυτό δεν είναι τίποτα άλλο από την ΑΓΑΠΗ, π ο ποιά εκφράζεται με κλίσιμους τρόπους. Ο Θεός πάντα δείχνει! Οι τσιγγάνοι μας, ζουν με τον γνωστό σε όλους, δικό τους τρόπο, τον οποίο εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Άλλωστε αυτή είναι η παράδοση τους και είναι δικαιώματα τους. Μπορούμε όμως να τους βοηθήσουμε να μάθουν νέα πράγματα που θα τους καλυτερέψουν τη ζωή τους. Να μπορέσουν να συμμετέχουν σ' αυτά που είναι αυτονόματα σε όλους εμάς. Και από τότε και για πρώτη φορά στην περιοχή, άρχισε να εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Κοινωνικής Ενταξης και Προτρόποης προς την Εκπαίδευση των παιδιών των Τσιγγάνων –ΡΟΜ.

**Δενδροπόταμος, σχολείο, συσσίτιο, διάβασμα παιδιών, διακονία στη πτρόπολη, Πανεπιστήμιο, πως τα προλαβαίνετε;**

Με τη βοήθεια του θεού και με πίστη στον σκοπό που βάζει ο καθένας μας, όλα γίνονται. Όλα τα προλαβαίνουμε από θέλουμε!

**Εκεί λοιπόν στην άγρια δύση της Θεσσαλονίκης, εδώ και τέσσερα χρόνια συντελείτε ένα παραδειγματικό ανθρώπινο και εκκλησιαστικό έργο. Ποιος στηρίζει τον άγνωστο σας;**

Ξεκινήσαμε με βασικό χρηματοδότη μας τον Μητροπολίτη μας κ.κ. Βαρνάβα στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως Σταυρουπόλεως. Την πρώτη χρονιά ανέλαβε π ο Νομαρχία, όλα μας τα έξοδα, πλήρωσε όλα τα τιμολόγια στο Νομάρχη Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη. Την κουζίνα, στην οποία εποιημάστηκε το συστήμα των παιδιών είναι δώρο από την Ελληνική Αστυνομία. Και μάλιστα πολλές φορές ο αντιστράπηγος Γενικός Επιθεωρητής Βόρειας Ελλάδας

