



σει και να τα φέρει στο Κέντρο έψαξε και βρήκε τσιγγάνους ΡΟΜ στην ηλικία του. Τους γνώρισε, μίληκε στα σπίτια τους, έφαγε μαζί τους, κέρδισε την εμπιστοσύνη τους και τους έκανε συνεργάτες του. "Είναι λίγα τα ψωμιά σας εδώ", ήταν η φράση που άκουγε πιο συχνά από τους κατοίκους της περιοχής, τσιγγάνους και μη. Κι όμως, με τη βοήθεια κατοίκων – εθελοντών ο πατέρας Αθηνάγορας δημιούργησε ομάδες εργασίας που πίστεψαν στο όραμά του και ανέλαβαν το καθήκον της καθημερινής φροντίδας των παιδιών. Έτσι, κάθε πρωί η "ομάδα αφύπνισης" ξυπνάει τα μικρά, τα βοηθάει να ντυθούν και τα φέρνει στο Κέντρο Προστασίας. Εκεί, η δεύτερη ομάδα εθελοντών τους έχει ετοιμάσει ένα πλούσιο πρωινό πριν να φύγουν για το σχολείο. Από τη σχολική αποθήκη που βρίσκεται στο Κέντρο τα παιδιά προμηθεύονται τσάντες, τετράδια, μολύβια, μπουγιές, βιβλία και ό,τι άλλο χρειάζονται για τη σχολική τους εξόρμηση. Μετά το σχολάσμα επιστρέφουν στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου για το μεσημεριανό τους φαγητό. "Οι περισσότεροι γονείς ή συγγενείς τους ξυπνάνε την ώρα που τα παιδιά τελειώνουν το μάθημα τους και αρχίζουν τις γύρες στους δρόμους. Οπότε έπρεπε να καλύψουμε την ανάγκη και του μεσημεριανού φαγητού", τονίζει ο ιερέας. Οι εθελόντριες που ετοιμάζουν το μεσημεριανό φαγητό του Σαββάτου μάς λένε ότι όταν πρωτοήρθαν τα παιδιά δεν είχαν συνηθίσει να τρώνε σε τραπέζι: "Πολύ άπ' αυτά έβαζαν το πιάτο στο πάτωμα και έτρωγαν. Δεν ήξεραν πώς να πιάσουν το πιρούνι. Δεν είχαν ξαναφάει παστίσιο.

*Σιγά-σιγά τα έμαθαν όλα".*

### **Ολοήμερη απασχόληση**

Το απόγευμα πηγαίνουν στο Κέντρο Προστασίας εθελοντές εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων για να βοηθήσουν τα παιδιά στο διάβασμα τους, αφού στο σπίτι τους δεν πρόκειται να βρουν καμία βοήθεια. Σε μια μικρή αίθουσα εξοπλισμένη με θρανία και πίνακα προσπαθούν να καλύψουν τα κενά στα μαθήματά τους, ενώ παράλληλα μαθαίνουν Αγγλικά και Γερμανικά. Επιπλέον, για τρεις ώρες κάθε Δευτέρα ο διευθυντής της μπάντας του Γ' Σώματος Στρατού τους διδάσκει μουσική και έχουν σκοπή να δημιουργήσουν αργότερα μια ορχήστρα από παραδοσιακά τσιγγάνικα όργανα. Μόλις τελειώσουν με τις σχολικές υποχρεώσεις τους, εθελοντές της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων αναλαμβάνουν τη δημιουργική τους απασχόληση με μαθήματα χορού, ζωγραφικής, κηπουρικής, ενώ όσοι θέλουν παίζουν μπάλα στην ομάδα του Μακεδονικού. "Προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά ολόημερες ασχολίες για να τα κρατήσουμε μακριά από τα ναρκωτικά και την παραβατικότητα. Μόλις εννιά από τα παιδιά μας πηγαίνουν στο λύκειο και ελπίζουμε ότι κάποιο από αυτά θα καταφέρει να φτάσει στο πανεπιστήμιο. Θα είναι μια αρχή", λέει ο π. Αθηνάγορας. Στο Κέντρο Προστασίας ΡΟΜ απασχολούνται σε καθημερινή βάση 65 παιδιά, από τα οποία τα πέντε βρίσκονται εκεί με δικαστική επιμέλεια καθώς οι γονείς τους κρίθηκαν ακατάλληλοι ή επικίνδυνοι για τη φροντίδα τους και διανυ-

κτερεύουν σε ένα διαμέρισμα που έχει παραχωρηθεί στη Μητρόπολη. Παύσο, είναι δεκάδες τα παιδιά που έρχονται τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα στο Κέντρο για να καθίσουν με την παρέα τους, να παίξουν ή να σερφάρουν στο ίντερνετ. Σε λίγες μέρες μάλιστα θα αρχίσουν τις πρώτες τους εκπομπές στο web radio που ετοιμάζουν.

Η Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής φροντίζει για τους τακτικούς εμβολιασμούς των παιδιών και για να καλύπτει τα προβλήματα υγείας που παρουσιάζονται. Μια ομάδα εθελοντών ιατρών απ' όλες τις ειδικότητες βρίσκονται σ' όλα τα νοσοκομεία της πόλης και είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σ' οποιοδήποτε ανάγκη τους. "Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον για να ζήσουν και να καταλάβουν ότι εδώ κανείς δεν θέλει να τους εκμεταλλευτεί", τονίζει ο π. Αθηνάγορας. Στο Κέντρο Προστασίας υπάρχουν για κάθε παιδί καθαρά ρούχα και παπούτσια, βιβλία, παιχνίδια, όνειρα και προοπτικές για μια καλύτερη ζωή, αλλά και μια ζεστή αγκαλιά από τους εθελοντές του Κέντρου.

### **"Όλω να γίνω αστυνομικός"**

Το φαγητό είναι έτοιμο και μας καλούν να καθίσουμε μαζί τους. Το μενού έχει ρύζι με κρέας μαγειρεμένο από τα χέρια της Βέρας, της Χρύσας και των άλλων εθελοντριών που δεν αφήνουν τα παιδιά από τα μάτια τους. "Έρχομαι εδώ κάθε μέρα και βλέπω την πρόοδο των παιδιών. Ξεχνάω τα προβλήματα